

Herre lær os at bede

Fra OAC, dansk udgave ved Torben Østermark



Søg - og han lovede, at vi skal finde. Når vi beder, taler vi ikke bare ud i den tomme luft, for han lytter.

Bank på - og han lovede, at han vil lukke op for os. Vi kan bede om nogle ting mange gange, uden han tilsyneladende hører os, men det gør han, og han vil også svare.

Gud har lovet at give gode gaver til dem, der beder (Matt 7,11). Det er ikke altid vi ved, hvad der er hans gode gaver, men det ved han.

Baggrunden for dette malestykke er Luk 11,1-13 og Matt 6,9-13.

Der er nogle ting, der kan være vanskelige. Har du f.eks. prøvet at lære at cykle?

I dag skal vi høre, at disciplene en dag syntes, noget var vanskeligt. De kom til Jesus og sagde: **HERRE LÆR OS AT BEDE.**

De havde lagt mærke til, at Jesus ofte bad til sin himmelske far, og at Gud svarede. F.eks. den dag, hvor Jesus bad for en lille drengs madpakke, og så blev der mad til 5000 mennesker. Nu ville de også gerne lære at bede. Jesus lærte dem at bede. Han lærte dem den bøn, som vi stadig bruger i dag, Fadervor. (Hvis der er tid, kan du bruge lidt tid på at fortælle om de enkelte bønner i Fadervor.)

Jesus lærte disciplene, at vi kan bede til Gud om alt. Han lærte dem det med tre ord:

Bed - og han lovede at høre. Gud hører alle bønner, som vi beder til ham.

Gud svarer altid på vore bønner. Ligesom forældre kan svare forskelligt, når vi beder om noget, sådan giver Gud også forskellige svar, når vi beder til ham. Vi kan sammenligne dette lidt med et trafiklys: Rødt står for stop eller nej, gult for vent, og grønt for gå eller ja.

Du kan altid bede til Gud. Du har sikkert prøvet at ringe til én, som ikke svarer. Gud er aldrig optaget. Han er ikke løbet tør for batteri eller har glemt at tænde, sådan som det nogle gange kan gå med vores telefon.

Husk: vi kan altid bede til Gud. Vi kan bede til ham om alt. Og han har lovet altid at svare.