

Dette malestykke kan bruges i flere sammenhænge, men er tilpasset til brug her i sommer, hvor en del sikkert har set filmen Da Vinci Mysteriet.

Vi hører så meget - fra aviser, TV, venner og mange andre kilder. Ofte må vi stille os selv dette spørgsmål: HVEM FORTÆLLER SANDHEDEN?

Er det JOURNALISTER? De skriver eller siger meget. Nogle gange om sager, de kender meget til, andre gange om emner, som de ikke har fået sat sig tilstrækkeligt ind i.

Hvad med FORFATTERE? De bruger som regel længere tid på research. Derfor burde man tro, at de fortæller sandheden. I maj havde filmen Da Vinci Mysteriet premiere. Den er lavet på baggrund af en bog af Dan Brown. Han har brugt tid på research. Men desværre har han søgt oplysninger de forkerte steder. Han har skrevet en meget spændende historie, men desværre ikke sandheden om alle de temaer, han har skrevet om.

Hvad så med POLITIKERE? De er jo kendt for at sige mange ting. De skal holde styr på så mange forskellige emner, at de nogle gange sikkert ikke engang med deres bedste vilje får sagt sandheden. Andre gange er det derimod heldigvis OK.

Hvad med PRÆSTER da? Alle præster taler til en større eller mindre gruppe af mennesker i kirken. For tæller præsterne da sandheden? Det burde de i hvert fald. Præsterne tager udgangspunkt i Bibelen. Den har noget vigtigt at sige os i dag. Det vigtigste, som Bibelen fortæller, er, at Jesus kom her til jorden, døde på korset (tegn †) for vor skyld og opstod igen. Det tyder samtidig, at han lever i dag (husk at tale mest om dette punkt).

Når vi stiller spørgsmålet "Hvem fortæller sandheden", så er det bedste svar JESUS. Han er nemlig selv sandheden (Joh 14,6).

