

Hvorfor jul?

v/evangelist Torben Østermark

Hvorfor holder vi egentlig jul? Det spørgsmål kan vi nok stille os selv i denne tid. Hvis vi laver en lille rundspørge, får vi forskellige svar:

Det er en god TRADITION, siger nogle. Tiden omkring jul er hyggelig. Man får god mad, har lidt ekstra fridage og har lidt mere tid til familien end i hverdagen.

Andre siger: Julen er jo BARNETS FEST. For voksne betyder julen ikke længere særlig meget. Men vi gør en del ud af højtiden for børnenes skyld. De glæder sig jo – ikke mindst til gaverne.



Vi laver mange forberedelser. Nogle begynder allerede i oktober måned, så vi er næsten helt trætte af julen før den egentlig begynder. For mange ender forberedelserne med at være STRESS og jag. Ja, mange har så meget stress på at de glemmer alt om hvorfor vi fejrer jul.

Julen er jo barnets fest. En fest for Jesusbarnet, der blev født i Betlehem (uddybes gerne med mere af juleevangeliet).

Jesus var Guds Søn, der kom til verden. Han fik snart at føle at det var en barsk verden han kom ind i. Kort tid efter hans fødsel måtte Maria og Josef sammen med barnet flygte til Ægypten.

Jesus kom ikke blot til verden for at være barnet i krybben.

Som voksen gik han i 3 år rundt i Israel og fortalte om Gud, helbredte mennesker og underviste sine nærmeste venner, disciplene.

Til sidst blev han korsfæstet [†], og på denne måde skete det vigtigste i hans liv her på jorden. Han døde for at vise Guds kærlighed til mennesker. Han døde for at du og jeg kan få evigt liv hos Gud. Tre dage senere stod han op igen, og han lever i dag.

Udfordringen til os i dag er at gøre det samme som Bibelen fortæller om hyrderne og Maria i forbindelse med Jesu fødsel (Luk 2,15f og 19) – nemlig at TAGE IMOD budskabet om Jesus, at han både er barnet i krybben og manden der døde på korset, opstod og lever i dag.

